



Σήμερα, μένοντας στο σπίτι, περνάνε από τη μνήμη μας οι μορφές εκείνων που εγκατέλειψαν τις οικογένειές τους, που θυσίασαν τη ζωή τους και διέθεσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν για την απελευθέρωση της πατρίδας μας.

Θυμόμαστε και τιμούμε τους Εθνικούς - Ηπειρώτες Ευεργέτες που συνέδραμαν τον αγώνα και στήριξαν το Έθνος στη διάρκεια της μακρόχρονης υποδούλωσης στους Οθωμανούς και εκείνους που συμμετείχαν ενεργά στον απελευθερωτικό αγώνα, ακόμη και μέσω της Φιλικής Εταιρείας.

Τους τιμούμε και σήμερα είμαστε αναγκασμένοι να τους μιμηθούμε σε έναν διαφορετικό αγώνα: Στον αγώνα της ζωής κατά ενός εχθρού που είναι αόρατος, που δεν γνωρίζει σύνορα και ηλικίες, πλούσιους και φτωχούς, επιχειρηματίες και βιοπαλαιστές.

Στη θέση των ηρώων του '21, βρίσκονται σήμερα οι γιατροί, οι νοσηλευτές, το προσωπικό των νοσοκομείων, οι εργαζόμενοι στην εφοδιαστική αλυσίδα, στα φαρμακεία, στην καθαριότητα, στις μεταφορές, στα σώματα ασφαλείας, στις Ένοπλες Δυνάμεις. Τους σεβόμαστε, τους τιμούμε, τους ευχαριστούμε.

Την περίοδο που διανύουμε πρέπει να αντλήσουμε δύναμη και από τον σημερινό εορτασμό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου: «Ευαγγελίζου γη χαρά μεγάλη..», είναι το χαρμόσυνο μήνυμα αισιοδοξίας και πίστης που δεν πρέπει να μας εγκαταλείπουν.

Με τη βοήθεια της Παναγίας, οι δυσκολίες που περνάμε όλοι ανεξαιρέτως θα έχουν ημερομηνία λήξης. Και τότε θα πρέπει να ανασυνταχθούμε. Να πιάσουμε το νήμα, από εκεί που το αφήσαμε. Να καλύψουμε τα κενά που ήδη έχουν δημιουργηθεί και ενδεχομένως να μεγαλώσουν και άλλο στη συνέχεια.

Ήδη στην περιοχή μας προστέθηκε ένα πρόβλημα: Ο καταστροφικός σεισμός στην περιοχή των Δήμων Πάργας και Σουλίου. Σήμερα μάλιστα οι δύο αυτές περιοχές, έρχονται να μας θυμίσουν και τη γενναιότητα και τη θυσία των προγόνων τους κατά των Τουρκοαλβανών στα χρόνια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Στην Ήπειρο χύθηκε πολύ αίμα και τότε, αλλά και αργότερα στην περίοδο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτές τις θυσίες οφείλουμε να έχουμε υπόψη και στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις που επικείμενα μετά τη χθεσινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών ώστε η Αλβανία να γίνει μέλος της Ε.Ε.. Ως Ηπειρωτών η θέση μας είναι σαφής: Είμαστε υπέρ της καλής γειτονίας, το αποδεικνύουμε καθημερινά, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει ευρωπαϊκή προοπτική για την Αλβανία αν δεν θέσει τέλος στην υποκίνηση του δήθεν «τσάμικου ζητήματος». Πέραν αυτού οφείλει να σεβαστεί χωρίς εκπτώσεις τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις περιουσίες της Εθνικής μας Μειονότητας, που είναι δισυπόστατη Ελληνόφωνη και Βλαχόφωνη.

Έλληνες ομογενείς υπάρχουν όμως και στη Βόρεια Μακεδονία. Ανάμεσά τους υπήρξαν και προσωπικότητες που συνέβαλαν στα δύσκολα χρόνια στη στήριξη του απανταχού Ελληνισμού.

Δήλωση Αλ. Καχριμάνη για την 25η Μαρτίου

Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr

Τετάρτη, 25 Μάρτιος 2020 13:37 -

Η σκέψη μας είναι στραμμένη και σε αυτούς και στην προστασία που πρέπει να έχουν στο πλαίσιο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων ένταξης της χώρας τους στην Ε.Ε..

Με τις σκέψεις αυτές θέλω να ευχηθώ σε όλους δύναμη και αντοχή ώστε να ξεπεράσουμε όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα τη σημερινή περιπέτεια και η πατρίδα μας, υπό τη σκέπη και της Παναγίας, να ξαναμπεί και πάλι στην κανονικότητα και την ανάπτυξη. Χρόνια Πολλά και για να τα έχουμε ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ.