



Νέα επίθεση στη Δημοτική Αρχή των Ιωαννίνων, εξαπολύει ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ του Νομού Ιωαννίνων, αυτή τη φορά με αφορμή τη λεγόμενη ιεράρχηση προτεραιοτήτων του Δήμου Ιωαννιτών.

Ο Σύλλογος κατηγορεί τη δημοτική αρχή πως «αξιοποιεί την πανδημία του κορωνοϊού για να εφαρμόσει όλες τις αντεργατικές νομοθεσίες που ψηφίζει η κυβέρνηση» και πως ο τρόπος με τον οποίο κινείται, έρχεται σε βάρος της υγείας των εργαζόμενων και της δημόσιας υγείας.

Ο Σύλλογος επισημαίνει πως το προσωπικό της καθαριότητας τη δεδομένη στιγμή, είναι ακόμα λιγότερο από αυτό που έχουμε πάντα, είτε επειδή οι εργαζόμενοι εξαιτίας της καταπόνησης από την δουλειά ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και πήραν άδεια ειδικού σκοπού, είτε επειδή οι νέοι εργαζόμενοι έχουν μικρά παιδιά και πήραν άδειες ειδικού σκοπού. Η λογική λοιπόν κατά το Σύλλογο επιβάλλει να προστεθούν εργάτες ώστε να μην σταματήσει ο οδοκαθαρισμός ή η αποκομιδή σε περίπτωση ενός κρούσματος.

Οι συνθήκες πανδημίας, από την άλλη, επιβάλλουν να γίνουν απολυμάνσεις σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης, επιβάλλεται δηλαδή, και από αυτή την άποψη, επιπλέον προσωπικό που να ασχοληθεί με την απολύμανση των πεζοδρόμων της αγοράς, των πεζοδρομίων σε όλο το λεκανοπέδιο, όλων εκείνων των χώρων που έχουν χρόνια ολόκληρα να πλυθούν.

Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ: Αυτές είναι οι προτεραιότητες της δημοτικής αρχής

Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Παρασκευή, 03 Απρίλιος 2020 12:08 -

Και στο σημείο αυτό αρχίζει η επίθεση: «Μπροστά στην αυτονόητη ανάγκη για προσλήψεις και παρά τις παρεμβάσεις του Συλλόγου μας, η διοίκηση του Δήμου ιεράρχησε ως ανάγκη να δώσει σε ιδιώτη το πλύσιμο των κάδων, μια υπηρεσία για την οποία αρκεί η πρόσληψη 2 μόλις εργατών για να γίνει ,καθώς το καδοπλυντήριο του Δήμου λειτουργεί κανονικά. Αυτή η ιεράρχηση ιδιωτικοποιήσεων, που είναι κόντρα στη λογική και τη δημόσια υγεία, έρχεται να προστεθεί στο πείσμα με το οποίο πάλεψε τις ιδιωτικοποιήσεις της καθαριότητας, η Δημοτική Αρχή το Σεπτέμβριο, για να αποδείξει ότι τότε δεν ήταν κίνητρο η καθαρή πόλη, όπως συνήθιζε να λέει ο Δήμαρχος. Κίνητρο και μοναδικό κριτήριο, ήταν η κάθε φορά καλύτερη εξυπηρέτηση του μεγάλου κεφαλαίου σε βάρος της καθαριότητας, της δημόσιας υγείας και φυσικά των λαϊκών στρωμάτων που καλούνται να πληρώσουν τη ύψη μέσα από τα ανταποδοτικά. Έρχεται να επαληθεύσει όλα όσα λέγαμε από το Σεπτέμβριο, ότι η δημοτική αρχή προσπαθεί να υπηρετήσει μια χούφτα επιχειρηματίες».

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ζητά να σταματήσει κάθε είδους ιδιωτικοποίηση και να προχωρήσει τώρα η Δημοτική Αρχή σε προσλήψεις προσωπικού και αναστολή πληρωμής των ανταποδοτικών τελών για τα λαϊκά στρώματα, για όλους όσους πλήττονται από την πανδημία.