

Τι έκανε ο Καραμανλής στα Γιάννενα

Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Δευτέρα, 07 Οκτώβριος 2019 15:12 -



Ήλθε, είδε και απήλθε...

Ο βουλευτής Σερρών Κώστας του Αχιλλέα Καραμανλής, εκτελών χρέη Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ήλθε για να απευθύνει χαιρετισμό στην ετήσια γενική συνέλευση των Υπεραστικών ΚΤΕΛ της χώρας και για να πει ζητήσει από τα Αστικά ΚΤΕΛ της επικράτειας να μμηθούν το Αστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων...

Οι καλές δημόσιες σχέσεις του τοπικού και ενδεχομένως και του πανελλήνιου Υπεραστικού ΚΤΕΛ με τη ΝΔ, ίσως εξηγούν την κινητοποίηση ενός μεγάλου μηχανισμού του κόμματος, για την ετήσια συνέλευση των υπεραστικών ΚΤΕΛ.

Είχε προηγηθεί εδώ και καιρό επίσκεψη στο γραφείο του προέδρου της βουλής, βουλευτή Ιωαννίνων της ΝΔ Κώστα Τασούλα, από τους δύο προέδρους, της Πανελληνίας Ομοσπονδίας των ΚΤΕΛ και του Γιαννιώτικου Υπεραστικού ΚΤΕΛ, κατά την οποία είχε επιδοθεί στον πρόεδρο της βουλής η πρόσκληση για τη γενική συνέλευση του Σαββάτου.

Πιθανά ο κ. Τασούλας να είπε και ένα καλό λόγο στον Καραμανλή ώστε να έρθει το Σάββατο στα Γιάννενα και αυτό έγινε...

Τι έκανε ο Καραμανλής στα Γιάννενα

Συντάχθηκε απο τον/την neoiagon.es.gr
Δευτέρα, 07 Οκτώβριος 2019 15:12 -

...και τι δεν έκανε;

Τι έκανε στα Γιάννενα, τις λίγες ώρες που έμεινε ο Καραμανλής; (η αλήθεια είναι πως ως «Καραμανλής», δεν χρειάζονταν να κάνει και πολλά... Αρκεί που ήλθε στην πόλη μας ένας «Καραμανλής», αυτό είναι υπεραρκετό στους ολιγαρκείς πολιτικά, Νεοδημοκράτες...).

Φωτογραφήθηκε με πολύ κόσμο, έκανε δημόσιες σχέσεις και δεν είπε απολύτως τίποτα καινούργιο για τις οδικές υποδομές που απαιτούν ολοκλήρωση στην Ήπειρο, όπως είναι η κατάληξη της Ιόνιας Οδού ως τα σύνορα με την Κακαβιά, το βόρειο κομμάτι του Ε65 και η σύνδεση της Πρέβεζας με την Ιόνια Οδό.

Τα συγκεκριμένα θέματα του έχουν θέσει τον τελευταίο καιρό οι βουλευτές των Ιωαννίνων, ωστόσο δεν ήλθε με απαντήσεις και προσωπικά, θα έλεγα πως μου θύμισε τους Υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ που έρχονταν στα Γιάννενα σαν «τουρίστες», τα προηγούμενα χρόνια...

Έχουν περάσει ακριβώς τρεις μήνες με τη ΝΔ στην κυβέρνηση και από τον Υπουργό Υποδομών που αποφάσισε να έλθει στα Γιάννενα... θα περίμενα να ακούσω πιο συγκεκριμένα πράγματα για τα προαναφερθέντα έργα. Όχι μόνο κατηγορίες για τους πρόχειρους σχεδιασμούς των προηγούμενων. Στο κάτω – κάτω, όσον αφορά την Ιόνια Οδό και τον Ε65, οι προηγούμενοι δεν υποσχέθηκαν ποτέ κάτι συγκεκριμένο. Απλά δεν ασχολήθηκαν ποτέ με τα δύο έργα. Οπότε, είναι μια κατηγορία λιγότερη για τους προηγούμενους...

Τι έχει το Αστικό ΚΤΕΛ;

Από την επίσκεψη Καραμανλή, θα έλεγα πως έγινε σχεδόν viral... η δήλωσή του για το Αστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων, ότι θα πρέπει να το μιμηθούν και άλλα ΚΤΕΛ...

Εννοούσε ο Υπουργός τη «μίμηση» ως προς τη χρήση του φυσικού αερίου, που γίνεται σε

Τι έκανε ο Καραμανλής στα Γιάννενα

Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Δευτέρα, 07 Οκτώβριος 2019 15:12 -

δύο - νομίζω - μόνο λεωφορεία σήμερα, προς το παρόν, στα Γιάννενα.

Η καζούρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγινε για τον τίτλο των δημοσιευμάτων, γιατί ως προς την ουσία της προτροπής του Υπουργού, δεν υπάρχει τίποτα λάθος: ευχήθηκε και άλλες δημόσιες συγκοινωνίες να αρχίσουν να χρησιμοποιούν φιλικότερα προς το περιβάλλον καύσιμα.

Οι... «θαμώνες» όμως, του δημόσιου καφενείου που λέγεται facebook, πιάστηκαν από την ευχή και το γεγονός ότι, φυσιολογικά, εύχεσαι να σου/του μοιάσουν γιατί είσαι/είναι καλύτερος από τους άλλους. Και αναρωτήθηκαν, χλευάζοντας: είναι καλύτερο από άλλα ΚΤΕΛ, το Αστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων;

Προσωπικά δεν έχω άποψη, αλλά ήταν η πρώτη φορά που διαπίστωσα μια γενική απαξίωση του συγκεκριμένου μέσου, από μια πληθυσμιακή ομάδα που ξεπερνά τους διαμαρτυρόμενους κάθε τόσο, φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων... (οι τελευταίοι ζητούν και ξαναζητούν, καλύτερες υπηρεσίες από το Αστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων, χωρίς ωστόσο κανείς να τους έχει ακούσει, εδώ και χρόνια).

Όλα αυτά τα γράφω με διάθεση να συμβάλλω θετικά, στην ενσυναίσθηση των διοικούντων το Αστικό ΚΤΕΛ ότι μάλλον «δεν αρέσουν»...

Η Άρτα που γλίτωνε...

Ελλείπει της ισχυρής κυβερνητικής παρουσίας που επί ΣΥΡΙΖΑ, ήταν η Όλγα Γεροβασίλη, η Άρτα δεν έχει τη δύναμη να αντικρούσει το όποιο σχέδιο την περιλαμβάνει, για τη διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος (και προς θεού, δεν υποστηρίζω ότι η Άρτα είναι περιοχή που δεν πρέπει να υποδεχτεί πρόσφυγες, απλά διαπιστώνω πως λειτούργησε το κράτος μέχρι σήμερα).

Τα χρόνια της... παντοδυναμίας της Όλγας, η Άρτα συνήθιζε να μην ακούει δυσάρεστες ειδήσεις... Επί ΝΔ αυτό φαίνεται ότι αλλάζει...

Το ΚΙΝΑΛ και τα πετρέλαια

Μένω στην Άρτα αλλά αλλάζω κόμμα...

Το ΚΙΝΑΛ εξακολουθεί να βρίσκεται σε περιδίνηση και να ψάχνει τον εαυτό του: «ποιος είμαι;», «τι κάνω;», «που ανήκω;» και άλλα τέτοια υπαρξιακά ερωτήματα που απασχολούν ένα μεσήλικα, με τη διαφορά ότι το ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ μπορεί να έχει ξεπεράσει κατά πολύ αυτή την ηλικία...

Την ώρα που ο Αλ6 αγάπησε την Γκρέτα (Τούνμπεργκ), και το ΚΙΝΑΛ σκέφτεται να το ρίξει στην Οικολογία που επί Γιωργάκη τουλάχιστον, ήταν βασική συνιστώσα της ιδεολογικής τοποθέτησης του τότε ΠΑΣΟΚ.

Ως γνωστόν η Ήπειρος είναι μια περιοχή της χώρας όπου καταγράφονται κάποιες αντιδράσεις για τις έρευνες και πιθανές εξορύξεις υδρογονανθράκων. Το ΚΙΝΑΛ στην Ήπειρο όμως, όχι μόνο δεν τοποθετείται κατά των συμβάσεων παραχώρησης αλλά το κόμμα κεντρικά βάζει και το μοναδικό Ηπειρώτη βουλευτή του, τον Χρήστο Γκόκα, να είναι ο κεντρικός εισηγητής στη σχετική συζήτηση προ ημερών, στη βουλή, για την κύρωση των συμβολαίων παραχώρησης.

Εγώ θα έλεγα ότι το ΚΙΝΑΛ είναι αξιόπιστο και σταθερό σε αυτά που έλεγε ως κυβέρνηση, όταν ο Μανιάτης προετοίμαζε τα προς παραχώρηση οικόπεδα. Μπορεί όμως έτσι να κερδίσει πολιτικά το κόμμα;

Δίκοπο μαχαίρι το θέμα και ο επιλαχών βουλευτής του ΚΙΝΑΛ στην Άρτα Χρήστος Μέγας ξιφουλκεί φιλοπεριβαλλοντικά... Μύλος!

Γίνονται αυτά;

Τι έκανε ο Καραμανλής στα Γιάννενα

Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Δευτέρα, 07 Οκτώβριος 2019 15:12 -

Αυτό που δεν αλλάζει σε τούτη τη χώρα, είναι οι παλιές καλές συνήθειες των σφουγγοκωλάρων της εκάστοτε κυβερνητικής νομενκλατούρας...

Γίνεται ας πούμε, να είσαι καθηγητής εδώ και αρκετά χρόνια, και να μην έχεις διδάξει ούτε μια ώρα ή να έχεις συμπληρώσει εκτός τάξης, τριπλάσια ή τετραπλάσια χρόνια από εκείνα που δίδασκες;

Ασφαλώς και γίνεται! Αν δεν εξελέγης στην τοπική αυτοδιοίκηση, θα σε βολέψει το κόμμα με μια αποσπασούλα... Θα σε κάνει και πρόεδρο σε ένα φορέα, για να βρεις στο διοικητικό συμβούλιο, την άλλη αποσπασμένη!

Και την ίδια ώρα, μπορείτε μαζί, να ρίχνετε δεκάδικους για το «δημόσιο σχολείο».

Τη μασέλα φοράει ο Παναγιώτης Μπούρχας