



Η ... ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ορισμένων υπουργών της κυβέρνησης για την οικονομική αιμορραγία των ελληνικών οικογενειών συγκινεί πραγματικά.

Πώς να ερμηνεύσουμε άλλωστε την πρόσφατη δήλωση του υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου ο οποίος θέλοντας να δικαιολογήσει την εμμονή του ΣΥΡΙΖΑ με τη μη αναθεώρηση του άρθρου 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ούτε λίγο ούτε πολύ υποστήριξε πως αν ιδρυθούν μη κρατικά ΑΕΙ στην Ελλάδα, θα δημιουργηθούν... ουρές σε τράπεζες για δανεισμό.

Και δεν θα τα καταφέρουν γιατί δεν θα έχουν όλοι μπάμπια στην Κορώνη.

- Όπως για παράδειγμα ο Πολάκης...

Είπα Πολάκης

ΕΙΠΑ Πολάκης και θυμήθηκα όλα αυτά που μέχρι πρόσφατα φάνταζαν ρομαντικά.

Ξέρετε οι τύποι που εμφανιζόταν ως ηθικοί και με ηθικό πλεονέκτημα γιατί δεν μετείχαν σε

Απίστευτοι τύποι

Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr

Τρίτη, 19 Φεβρουάριος 2019 12:17 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 20 Φεβρουάριος 2019 10:30

λαμογιές.

Οι τύποι που αυτοαποκαλούνται ως το νέο, το καινούργιο.

Αυτό που λέμε «το άφθαρτο» βρε αδερφέ.

Κλείνεις τα μάτια σου και αναπολείς όλα αυτά.

Σαν όνειρα ήταν που με είχαν παραμυθιάσει και τους ψήφιζα.

Γιατί οι άνθρωποι ήταν άφθαρτοι επειδή δεν μπορούσαν να βάλουν το δάκτυλο στο μέλι.

- Μόλις τους δόθηκε η ευκαιρία όχι μόνο έβαλαν το δάκτυλο αλλά πήραν την κουτάλα.

Πάμε πάλι στην Παιδεία

ΜΙΛΑΝΕ οι τύποι για δημόσιο σχολείο, δημόσιο πανεπιστήμιο γιατί μόνο αυτά εξασφαλίζουν δωρεάν παιδεία.

Ας μην κοροϊδευόμαστε.

Για να περάσει το παιδί σε κάποια πανεπιστημιακή σχολή ή σε κάποια σχολή του ΤΕΙ οι γονείς ξοδεύουν ια ολόκληρη περιουσία.

Απίστευτοι τύποι

Συντάχθηκε απο τον/την neoiagoges.gr

Τρίτη, 19 Φεβρουάριος 2019 12:17 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 20 Φεβρουάριος 2019 10:30

Σε ιδιώτες. Στα φροντιστήρια. Σε ομαδικά ή σε ιδιαίτερα.

Γιατί από την πρώτη κιόλας τάξη του γυμνασίου δεν υπάρχει παιδί που να μην πηγαίνει φροντιστήριο.

Οι φτωχές οικογένειες στέλνουν τα παιδιά τους σε φθηνά φροντιστήρια οι πλούσιες καλούν καθηγητάδες στο σπίτι τους.

- Όλα τα υπόλοιπα είναι παραμύθι Γαβρόγλου. Ένα ιδεολογικό κόλλημα πασπαλισμένο με πολύ δόση υποκρισίας.

Να δοθεί η ευκαιρία

ΣΕ ΚΑΘΕ περίπτωση, είτε συμφωνείς, είτε διαφωνείς με την αναγκαιότητα των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα οφείλεις να δώσεις τη δυνατότητα ίδρυσης τους.

Με αυτόν τον τρόπο θα δείξεις ότι δε φοβάσαι τον ανταγωνισμό ενώ ταυτόχρονα θα δώσεις την ευκαιρία σε άξιους πανεπιστημιακούς να βρουν δουλειά στην Ελλάδα και να μη χρειαστεί να αναζητήσουν την τύχη τους στο εξωτερικό.

Θα δώσεις τη δυνατότητα σε παιδιά που επιθυμούν- για τους δικούς τους λόγους- να σπουδάσουν σε ιδιωτικά ΑΕΙ να το κάνουν εδώ.

- Και υπό αυτό το πρίσμα, η Ελλάδα έχασε την ευκαιρία που είχε μέσα από τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Μα δεν έχουν ντροπή

Απίστευτοι τύποι

Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr

Τρίτη, 19 Φεβρουάριος 2019 12:17 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 20 Φεβρουάριος 2019 10:30

ΚΑΘΟΜΟΥΝ και σκεφτόμουν αν αυτοί οι τύποι έχουν μέσα τους έστω και ελάχιστη δόση ντροπής

Αυτό το συναίσθημα που διακατέχει όλο τον απλό φυσιολογικό κόσμο.

Γιατί δεν μπορεί να έχεις ντροπή μέσα σου όταν πριν από λίγο καιρό βρίζεις μια κυβέρνηση, την αποκαλείς απάτη και καταστροφή και την επόμενη μέρα δέχεσαι την πρόσκληση να γίνεις υπουργός της!!!

Ο Θάνος Μωραΐτης λοιπόν έγινε υφυπουργός.

Και αν θέλει κανείς να κατηγορήσει τον ΣΥΡΙΖΑ του λέει ότι πήρες από το ΠΑΣΟΚ το παλιό από το πιο παλιό.

- Τον άνθρωπο που έκανε τα πάντα για να έχει την καρέκλα του προέδρου της νεολαίας του ΠΑΣΟΚ. Τα πάντα.

Ξέρουν τι κάνουν;

ΔΡΙΜΕΙΑ επίθεση κατά της κυβέρνησης και του Αλέξη Τσίπρα κάνοντας λόγο για δήθεν άνοιγμα στην Κεντροαριστερά με την αλίευση στελεχών «τρίτης διαλογής», εξαπολύουν βουλευτές του ΚΙΝΑΛ σε κάθε ευκαιρία που τους δίνετε

Υποστηρίζουν ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και τέσσερα χρόνια προσπαθούν να υπερασπιστούν μια πολιτική που είναι απέναντι σ' αυτά που έλεγαν μέχρι το 2015.

Απίστευτοι τύποι

Συντάχθηκε απο τον/την neoiagoges.gr

Τρίτη, 19 Φεβρουάριος 2019 12:17 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 20 Φεβρουάριος 2019 10:30

Και ξαφνικά βλέπουν να γίνονται υπουργοί δύο άνθρωποι που τους κατηγορούσαν ως τυχοδιώκτες ή υπηρέτες αλλότριων συμφερόντων.

- Μέσα στην απελπισία τους φαίνεται ότι δεν ξέρουν τι κάνουν πια.

Νάτανε το '15 νάρχονταν ξανά...

ΔΕΙΤΕ τώρα τι παθαίνουν οι άνθρωποι.

Θυμούνται ότι όσο ήταν αντιπολίτευση, ότι μα ότι έλεγαν, έπιανε με την μια τόπο.

Ότι απίστευτο λέγανε ο κοσμάκης το έχαφτε.

Γιατί είχε στηρίξει την ελπίδα του πάνω τους.

Και αυτοί ως άλλοι Ρασπούτιν μοίραζαν φρούδες ελπίδες.

Σήμερα βρίσκονται ακριβώς στην άλλη πλευρά του τριγώνου.

Ότι και να πουν, ότι και να κάνουν δεν τους πιστεύει κανείς και δεν πιάνει τόπο με τίποτε.

Έτσι δικαιολογούν πολλοί την ανοησία του Τσίπρα να υπουργοποιήσει τους Τόλκα και Μωραΐτη.

Απίστευτοι τύποι

Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr

Τρίτη, 19 Φεβρουάριος 2019 12:17 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 20 Φεβρουάριος 2019 10:30

- Μια υπουργοποίηση που την τρολάρισαν ακόμη και οι συριζαίοι.

Αντίθετα αποτελέσματα

Η ΕΠΙΛΟΓΗ Τσίπρα έφερε ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα από ότι ο ίδιος και η παρέα του περίμεναν.

Αντί να φανεί ως μια ακόμη κίνηση στην κεντροαριστερά...

Φάνηκε μια ακόμη κίνηση ενός απελπισμένου που ψάχνει να βρει σωσίβιο.

Ακόμη και αν αυτό είναι τρύπιο.

Φάνηκε (και σχολιάστηκε αρνητικά) η στρατηγική τους να αφανίσουν το ΠΑΣΟΚ.

- Θα το καταφέρουν; Μένει να φανεί.

Μικρά και ενδιαφέροντα

- Ο Πολάκης τηλεφώνησε στον Στουρνάρα και, μαγνητοφώνησε και μοίρασε τον διάλογο. Ποινικό αδίκημα.

- Εντάξει, ένας ποινικός σου έλειπε.

Απίστευτοι τύποι

Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr

Τρίτη, 19 Φεβρουάριος 2019 12:17 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 20 Φεβρουάριος 2019 10:30

- «Θα σε ξεφτιλίσω δημόσια» έγραφε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας στον υπουργό Εξωτερικών.
- Μιλάμε για ιστορικά ντοκουμέντα τώρα.
- Και για μια ωραία ατμόσφαιρα στην κυβέρνηση και τον ΣΥΡΙΖΑ.
- Μα δεν τους είχε πει κανείς ότι συνήθως οι μεγάλοι έρωτες έχουν κακή, σκληρή κατάληξη...
- Ο Κοτζιάς μηνύει τον Καμμένο και ο Καμμένος του στέλνει SMS «Μαζέψου αλήτη θα σε τελειώσω».
- Αυτοί οι τύποι είχαν στα χέρια τους την άμυνα και την εξωτερική πολιτική της χώρας.
- Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει για μία χώρα όταν ο Παύλος ο Πολάκης είναι κεντρικό πολιτικό πρόσωπο.
- Σε λίγο οι πασόκοι θα κυκλοφορούν με πράσινο ήλιο στο στήθος, να ξεχωρίζουν από τους συριζαίους.
- Τώρα σοβαρά, στο ΚΙΝΑΛ ανησυχούν ότι θα τους πάρει κόσμος ο Θάνος ο Μωραΐτης;
- Με εκατό χιλιάδικα δάνειο πάω και εγώ στον ΣΥΡΙΖΑ.
- Έφτασαν οι Αλκυονίδες ή, όπως θα ακούσετε, ο Τσίπρας μας βγάζει από τον χειμώνα.

Απίστευτοι τύποι

Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr

Τρίτη, 19 Φεβρουάριος 2019 12:17 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 20 Φεβρουάριος 2019 10:30

- Υπάρχουν, λέει, αντιδράσεις στον ΣΥΡΙΖΑ για τον Μωραΐτη.

- Θάνο, μπορείς να τους διορίσεις; Αμέσως σταματάνε να αντιδρούν και θα είναι μαζί σου φανατικά.

- Υπάρχουν κάτι βιογραφικά υπουργών που σου επιτρέπουν να ελπίζεις και εσύ, αρκεί να έχεις γνήσιο απολυτήριο Δημοτικού.

- Ο Κραουνάκης θα έρθει μόνος του ή με παρέα στο Πνευματικό Κέντρο της πόλης;

- Ενώ αν θα συνοδεύεται από κάποιον του τύπου Πολάκη για να ζηλεύουν οι άλλες λούγκρες...